

DE KRANS door Emiel Hoefnagel, geïnspireerd door de Mr.P's Singers en Engsele

Refrein

het duurt al weer even dit isolement  
ik zie je vanuit mijn appartement  
van meren tot zee, akkerbouw en de hei  
Hollands Kroon, Waddenzee de hemel kleurt blauw  
Een krans van bloemen gemaakt voor jou

Couplet 1

in mijn stad voel ik me vreemd waar het goed toeven was  
de toekomst onzeker de straten zijn stil  
het bruisende leven is plots uitgedoofd

refrein

couplet 2

en ondanks dat deze onveilige tijd nu is  
ontluikt de natuur, lente nostalgie  
de merel hij zingt ons zijn melodie

couplet 3

het lijkt al verweven de krans met ons allemaal  
we vinden steeds beter de weg met elkaar  
een brug naar een andere werkelijkheid

refrein

couplet 4

creaties ontvouwen zich als een spiraal van hoop  
overall zien we verbinding ontstaan  
we vieren het leven door samen te gaan

Refrein

het duurt al weer even dit isolement  
ik zie je vanuit mijn appartement  
van meren tot zee, akkerbouw en de hei  
Hollands Kroon, Waddenzee de hemel kleurt blauw  
Een krans van bloemen gemaakt voor jou